

Trilux Benelux en Quadrant4 zetten zich samen in voor het goede doel

OPGEVEN IS GEEN OPTIE



Willem Dammers, algemeen directeur Trilux Benelux
Eric de Vetten, oprichter en mede-eigenaar Quadrant4

Willem Dammers (algemeen directeur Trilux Benelux) en Eric de Vetten van Quadrant4 delen een passie voor anders denken. Voor hardlopen. En voor doen wat goed is. Beide mannen en beide bedrijven hebben elkaar professioneel en ook op MVO-gebied helemaal gevonden. Samen ondergingen ze ontberingen tijdens de Roparun: een estafetteloop van dik 500 kilometer van Parijs naar Rotterdam. Het doel? Geld ophalen voor mensen met kanker.

Willem: “We werken al jaren samen. We vinden elkaar in onze drang naar vernieuwing en verduurzaming. Zo hebben we samen een compleet nieuw, energiebesparend lichtsturingssysteem voor distributiecentra ontwikkeld.”

Eric: “Er ontstaan altijd nieuwe dingen als we iets samendoen. We maken verlichting slimmer omdat we anders durven denken. Supergaaf dat we ons ook samen inzetten voor goede doelen.”

Rennen voor het goede doel

Willem: “Via de LEDsFoundation deden we jaren geleden mee aan de Dam tot Damloop om geld op te halen voor Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). Later kwam daar de KiKa Estafette bij. Deze liep van Groningen naar Utrecht.”

Eric: “Je bent heel intens met elkaar bezig. En iedereen kan meedoen. Dus juist niet alleen de ‘commerciële’, waar veel reguliere evenementen zich op richten. Door de intensiteit zijn het ook fantastische teambuildingevenementen. En het belangrijkste: het gaat echt ergens over.”

“Veel mensen zeiden dat het ons niet zou lukken. Dat was nogal een trigger.”

Afzien tijdens de Roparun

Eric: “Je start op zaterdagochtend vroeg in Parijs en je komt op maandagmiddag aan op de Coolsingel in Rotterdam. We wisten niet goed wat we konden



verwachten en waren niet zo goed voorbereid. Een driesterrenvakantie is het in ieder geval niet. We sliepen onderweg twee uurtjes op een parkeerterrein langs een doorgaande weg en bij een voetbal- of tennisclub. Je bent nagenoeg continu aan het lopen. Je gaat echt kapot. Maar de mensen aan de kant slepen je erdoorheen en de ontvangst in Rotterdam is emotioneel. Kippenviel.”

Willem: “Als je bij een rustpunt aankomt, wil je maar drie dingen: gemasseerd worden, eten en slapen. Onze Duitse masseur was de held van de Roparun. Die heeft ons er echt doorheen getrokken. Deelname aan de Roparun is eigenlijk niet te beschrijven. Je moet het gewoon doen. Voor alle mensen met kanker en voor een onvergetelijke ervaring.”